



Beleidsplan voor de periode 2013-2017

Als Hoeksteengemeente willen we met dit beleidsplan een richtlijn geven voor het leven van de Hoeksteengemeente in de komende vier jaar. Uitgangspunt van dit beleidsplan is het geloofsgesprek dat we met elkaar willen voeren. We beschrijven het geloofsgesprek, en de consequenties die dat geloofsgesprek heeft voor ons gemeentelijk leven. Met dit woord, *geloofsgesprek*, is dan ook de kern van dit beleidsplan aangegeven.

Dit beleidsplan sluit aan bij onze gemeente zoals hij nu functioneert. Het moet worden uitgevoerd met teruglopende financiële middelen. De draagkracht van de gemeente is groot, maar niet onuitputtelijk. De uitdaging voor ons als gemeente voor de komende periode zal zijn om met minder middelen meer rendement te halen. Wij geloven dat als wij goed gebruik maken van onze talenten, onze Heer ons meer zal geven dan wij verwachten.

In dit beleidsplan sluiten we aan bij de visienota van de PKN: *De hartslag van het leven* (Utrecht/Zoetermeer 2012). In die visienota wordt een onderverdeling gemaakt in vier punten:

- de inhoud van het geloof
- de vorm van het geloof
- de samenleving waarin we dat geloof laten zien en belijden
- de samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

In dit beleidsplan wordt een aantal dingen genoemd die we al doen en worden nieuwe voorstellen gedaan. Om te kunnen groeien is het belangrijk niet alleen nieuwe initiatieven te ontplooien, maar ook te kijken waar we kunnen snoeien in activiteiten.

1. De inhoud van het geloof

In de afgelopen periode is een aantal malen genoemd dat we het 'geloofsgesprek' met elkaar meer moeten of mogen voeren. We zijn er op bevestigd door de visitatoren, bij de BKR vergaderingen proberen we altijd een inhoudelijk punt aan de orde te stellen, er is gevraagd naar een verdiepend vervolg op de Bijbel-in-een-jaar

Beleidsplan P.G. de Hoeksteen



leeskring. Er is kennelijk behoefte aan meer verdieping rondom geloofsvragen. Als die verdieping er is, wordt die sterk gewaardeerd. Bij de ontmoetingen met de zuster gemeente in Potsdam wordt telkens benadrukt dat het ook gaat om de ontmoeting vanuit het geloof: ieder jaar weer staat de vraag centraal wat het betekent het geloof voor het leven van elke dag.

In onze gemeente wordt over de inhoud van het geloof vooral gesproken in de preek, in de discussies op de Rotonde-avonden, bij de preekvoorbereidingsbesprekingen die maandelijks op donderdag worden gehouden, op de bijeenkomsten van de GGG, tijdens de belijdeniscatechese en in het pastoraat. Voor de jeugd zijn er inhoudelijke bijeenkomsten als Rock Solid, Solid Friends, Jeugdkerk, huiscatechese.

Hoewel er veel goede initiatieven zijn, lijkt het toch soms alsof we huiverig zijn het met elkaar te hebben over de vraag: wat geloof jij nu eigenlijk? Het is voor een levende gemeente nodig dat we het met elkaar hebben over de inhoud en betekenis van wat we geloven. Wij benadrukken het belang van persoonlijke verwerking van de Bijbel naar de praktijk van alle dag, naar het handelen in het dagelijks leven. Tegelijk benadrukken we het belang van het met elkaar delen van de vertaling van de Bijbel naar de praktijk van alle dag. Als het lukt om de Bijbel te vertalen naar elke dag en het met elkaar daarover te hebben, dan is ons geloof een levend geloof waar anderen nieuwsgierig naar worden en krijgt het een uitstraling naar de omgeving. We willen met elkaar meer spreken over de inhoud van ons geloof; uitdrukkelijk is het niet de bedoeling elkaar daarbij de maat te nemen. Het is belangrijk dat we elkaar ruimte geven, zodat het veilig is om met elkaar over het geloof te spreken. Het is niet de bedoeling een gesprek over het geloof te forceren, of mensen te dwingen.

Als doel voor de komende periode stellen we daarom de schroom om het over de inhoud van ons geloof te hebben te verminderen. We formuleren de volgende punten:

- binnen de kerkenraad (en de verschillende geledingen daarvan) voeren we in het geloofsgesprek met elkaar;
- het aantal gemeentegroepgroepen is aan het einde van de periode van dit beleidsplan gegroeid naar 6;
- in de komende jaren wordt elk jaar tenminste één doelgroep speciaal uitgenodigd voor een aantal avonden 'voortgezette catechese'. Te denken valt aan doelgroepen als : doopouders, jonge ouders (geloofsopvoeding), ouders van pubers, mid-life-crisis en geloof, 65-plussers, weduwen en weduwnaars, etc. ;
- de Rotonde-avonden blijven de komende vier jaar bestaan;
- we starten een gebedsgroep voor de Hoeksteen, die vooralsnog 1 x per kwartaal bijeen komt.



2. De vorm waarin we het geloof beleven

Als Hoeksteengemeente kennen we een rijke variatie aan vormen van vieren. De gewone ochtenddienst, diensten met de Hoeksteenband, Jongerendiensten, Taize-vieringen, vespers, appeldiensten (zijn er nog meer?). We proberen op deze manier zoveel mogelijk mensen een viering te bieden die aansluit bij hun geloofsbeleving. Helaas valt op dat veel nieuwe vormen, na een aanvankelijke enthousiaste start, uiteindelijk toch slecht bezocht worden. De Babyloniediensten, Bouwplaatsen hebben een periode goed gedraaid, maar zijn uiteindelijk bij gebrek aan belangstelling weer verdwenen. Over het voortbestaan van de avonddiensten is twee jaar geleden uitvoerig gesproken. Het aantal bezoekers van de avonddienst schommelt sterk, afhankelijk van wat voor dienst er wordt gehouden. Gemiddeld komen er ongeveer 20-30 mensen naar een avonddienst.

De trend dat er minder mensen in de diensten komen, is niet specifiek voor de Hoeksteengemeente. Het sluit aan bij de landelijke trend dat kerken minder goed worden bezocht. Toch kan een levende gemeente niet zonder de ademhaling van de diensten op zondag, in welke vorm die dan ook worden gegoten. De vieringen van de zondag zijn de longen van de gemeente: daar krijgen we lucht om door de week ons geloof te kunnen uitademen de wereld in. Het is belangrijk dat we blijven beseffen dat we naar de kerk komen om God eer te bewijzen. Daarnaast is het goed om te beseffen dat er naast de zondag, nog zes dagen zijn waarop we ons geloof kunnen (be)leven.

Naast de vieringen op zondag, kennen we als Hoeksteengemeente een goed lopend programma in de Rotonde-avonden. Op deze avonden wordt inhoud gegeven aan wat vroeger het programma 'Vorming en Toerusting' heette. Daarnaast zijn er andere door-de-weekse momenten waarop we ons geloof beleven, zoals de GGG (zie hierboven). Ook deze momenten zijn van wezenlijk belang om als leden van de gemeente 'op te kunnen laden' om op andere momenten te kunnen geven.

Om te zorgen dat de longen van de gemeente blijven functioneren en om te zorgen dat er voldoende momenten door de week zijn om te kunnen opladen, stellen we de voor de komende periode de volgende punten voor:

- in de ochtenddiensten blijven we gebruik maken van de liturgieën zoals we die kennen (modern oecumenisch). In de avonddiensten is al een aantal herkenbare vormen (vesper / Taize-vieringen, appel- en jongerendiensten, diensten met de Hoeksteenband, gewone avonddiensten). We willen de komende vier jaar zorgen voor een vast programma in de avonddiensten (zoals nu al: de laatste zondag van de maand is Hoeksteenbanddienst). Daarmee wordt de herkenbaarheid



beter. We kunnen de diensten zo ook missionair gebruiken om meer mensen te trekken die niet naar onze ochtenddiensten komen. We vragen de Taakgroep erediensten om zich op deze invulling te bezinnen;

- bij de invulling van deze diensten wordt geprobeerd alle groepen die niet in een ochtenddienst specifiek aan de orde komen, te bedienen (jeugd, opwekking, randkerkelijken);
- we volgen de invoering van het nieuwe Liedboek kritisch en blijven aansluiting zoeken bij ontwikkelingen in de kerkmuziek;
- we zoeken manieren om mensen die het contact met de zondagse erediensten verloren zijn te betrekken bij andere vormen van geloofsbeleving (bijv. Ronde, de musical)

3. De samenleving waarin we het geloof laten zien

De zondagse eredienst beslaat slechts een klein percentage van het leven. Slechts 1, soms 2 uur per week van de beschikbare 168 uur per week zijn we als gemeente in een dienst bij elkaar. Als leden van de Hoeksteengemeente zijn we dan ook geroepen de rest van de week aan de wereld te laten zien hoe we uit ons geloof leven. Als christenen zijn we het visitekaartje van God. Wij zijn de handen en voeten waarmee Hij in deze wereld werkt. Dat betekent dat wij mogen uitdelen van Zijn liefde voor de wereld. Dat willen we niet doen door onszelf op de borst te kloppen en te zeggen: 'Dank u dat wij niet zijn als die tollenaar', maar door er als gelovige mensen gewoon te zijn, daar waar het nodig is. Dat proberen we als gemeente te doen met de Voedselbank, de actie voor minima rond kerst, het reguliere diaconaatwerk. Het is belangrijk om te noteren dat omzien naar elkaar niet alleen betekent zorgen voor de financiële noden van de mensen om ons heen, maar ook aandacht geven aan andere aspecten van het leven. Een voorbeeld daarvan is het kerstengelenproject dat een paar keer heeft gedraaid. Ook de steun aan de kerst- en nieuwjaarsactie in De Ark is daarvan een voorbeeld.

In een samenleving die steeds minder behoefte lijkt te hebben aan het christelijke geloof, maar wel zoekt naar spiritualiteit, gepassioneerd leven heeft onze gemeente een taak. De komende jaren, waarin velen het financieel minder zullen krijgen, zijn cruciaal voor het uitdragen van de visie dat geloven vooral door de weeks vorm moet krijgen. Daar kunnen we met handen en voeten inhoud geven aan ons geloof voor de wereld om ons heen.

Als missionarissen van Gods verbond met deze wereld stellen we daarom voor de komende periode de volgende doelen:

- elke specifieke doelgroep krijgt eigen diaconale aandacht (bv. jeugd, ouderen, etc.);
- elk jaar is er tenminste een project waarbij niet zozeer de financiële nood, maar meer de niet-tastbare nood aandacht krijgt (een voorbeeld hiervan is het Kerstengelenproject);



- we onderzoeken de mogelijkheid om aan te sluiten bij maatschappelijke projecten die aansluiten bij het omzien naar elkaar dat we als gemeente willen uitleven.
- we zoeken actief samenwerking met niet-kerkelijke organisaties die omzien naar elkaar binnen de Schoonhovense gemeenschap (zoals Schoonhoven helpt, etc.);
- projecten die buiten onze gemeente worden georganiseerd, maar wel gericht zijn op het laten zien van Gods liefde voor deze wereld, steunen we zo ruimhartig mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn het Alpha inloop huis, de tentdagen, maar ook buiten het Schoonhovense, zoals Potsdam en Marks)

4. De samenwerking met anderen die hetzelfde geloof belijden

Hoewel er in de hemel 'vele kamers zijn' (Johannes 14: 1), zijn er vast niet allemaal schotten waarachter de verschillende geloven gegroepeerd zijn. De verdeeldheid onder christenen hier op aarde is een vlek op de genade die God voor alle mensen beschikbaar heeft. Onze gemeente heeft daarom als opdracht om de eenheid van christenen te bevorderen. Als mensen vinden we het soms zo moeilijk om buiten ons eigen vakje te denken en te kijken. Gelukkig zijn er tal van initiatieven waarbij kerkmuren wegvallen: de Tentdagen, het Kerst- en Nieuwjaarsinitiatief in De Ark, de jaarlijkse openluchtdienst in het Stadspark, Alfa-cursussen, het Alfa Life House. Waar mogelijk sluiten we dankbaar aan bij de vele initiatieven die vanuit onze en andere plaatselijke kerken worden genomen.

Als doelen voor de komende periode stellen we daarom:

- we zoeken actief naar mogelijkheden voor interkerkelijke samenwerking vanuit de basis (praktisch en mogelijk ook financieel);
- we kijken daarbij meer naar mogelijkheden dan naar verschillen;
- in samenwerking met de (christelijke) scholen willen we kinderen bekend maken met de universele liefde van God;
- er komt een interkerkelijke gebedsgroep, waarvoor wij het initiatief nemen;
- zoeken naar actief samenwerken met andere kerkelijke organisaties in Schoonhoven om samen dingen te kunnen doen of te ontwikkelen; (een voorbeeld is het interdiaconale overleg dat onlangs op gang is gekomen)