

Orde van dienst zondagmorgen 21 juni 2020 - Overstapdienst Thema: Vriendschap

Laura Duits, Oene Eijzenga, Mark van Kleef, Silke Termorshuizen Duncan Tronchet en Pieter Vennix nemen afscheid van de kindernevendienst en worden welkom geheten in de dienst in de kerk, bij de catechisatie en de jeugdkerk.

Pianospel

Welkomstwoord en mededelingen

Aansteken van de kaarsen - Laura

We gaan staan

Lied: Dank, dank nu allen God, NLB 704:1 t/m 3 – pianospel

Stilte

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,

A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid,

A: en niet laat varen de werken van zijn handen.

V: Genade zij jullie en vrede,
van God onze Vader,
en van onze Heer, Jezus Christus

A: Amen.

We gaan zitten

Inleidend woord

Gebed - Pieter

Lied: You say - filmpje

<https://vimeo.com/366010896>

Moment met de kinderen

Schriftlezing: Johannes 15:9-17 – Silke

Verkondiging

Lied/muziek: God van licht - filmpje

<https://youtu.be/fcKRcxE1QVY>

Afscheidswoord door leiding KND

Welkomstwoord door jeugdouderling

Woordje ouders

Zegenen tieners, terwijl Wietse *Gods zegen voor jou* speelt

Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!

Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus,
vervult, beschermt en zegent jou.

Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Gebeden – Duncan, Oene en Mark

Attenderen op collecte

Lied/muziek: *Ga met God* - pianospel

Zegen

Lied/muziek: *Hou vol* – filmpje
<https://youtu.be/jokiVzekZhE>