

Liturgie voor zondag 13 september 2020.
Voorganger: onze oud-predikant Dick van Bart uit Almelo

Welkom door ouderling van dienst, aansteken kaarsen

Zingen **door gemeente**: Psalm 139: 1, 2 en 3

Bemoediging en groet:

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

G: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: die trouw houdt tot in eeuwigheid

G: en niet laat varen de werken van Zijn handen

Drempelgebed:

V: door Jezus Christus onze Heer

G: Amen

Kyriegebed:

Laten we de Heer om ontferming aanroepen vanwege de nood van de wereld, maar in één adem loven we ook Gods naam, omdat zijn liefde met ons mee blijft gaan.

Dit lied gaat om levens die in alle omstandigheden de lof van God zingen.

Lied 103a: 1 Loof nu, mijn ziel, de Here (door **zanggroep**)

Laten we samen bidden:

Kyrie: Heer ontferm U over ons... (**zanggroep**)

Zingen: Gloria (**zanggroep**)

De kinderen gaan naar de nevendienst

V: De Heer zij met u

G.: Ook met u zij de Heer

Laten we samen bidden om het licht van Gods Geest:

Zingen: Lied 692: 1, 2, 3, 4 (**zanggroep**)

Schriftlezing uit het O.T.: Nehemia 9: 15-20

Zingen: Lied 678: 1, 2, 4, 5, 6 (zanggroep)

Schriftlezing uit het N.T.: Matteüs 14: 13-21

U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o Heilige Geest,
in alle eeuwen der eeuwen. (339a) door gemeente

Verkondiging

Orgelspel.

Lied 1008: 1, 2, 3 door gemeente

We willen samen gaan danken en bidden. (Dankgebed, stil gebed, Onze Vader)

Collecte (schalen staan bij de uitgang)

Lied 737: 1, 2, 3, 18, 19, 20, 21 door gemeente

Zegen:

G: gezongen Amen (3x)