

PG de Hoeksteen te Schoonhoven en Willige Langerak

20 december 2020 - 4^e zondag van advent - aanvang: 10.00 uur

Voorganger: ds. Annemarie Roding-Schilt

Organist: Jan

Lector: Irene

Zanggroep: Lou, Marijke, Ton, Annet

**Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Aansteken van de kaarsen**

Aanvangslied: NLB 221: 1, 2

1. Zo vriendelijk en veilig als het licht
zo als een mantel om mij heen geslagen
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht
ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

2. Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd
waakt over mij en over al mijn gangen.
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid
om, als ik val, mij telkens op te vangen.
Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.
Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Moment van stilte

Onze hulp

V: Onze hulp is in de naam van de Heer

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Die trouw houdt tot in eeuwigheid

A: En niet laat varen het werk van zijn handen.

Drempelgebed

Gebed om ontferming met gesproken responsie NLB 367k:

Hoor ons bidden God en luister, wees nabij in licht en duister.

Zanggroep zingt: NLB 462

Zal er ooit een dag van vrede,
zal er ooit bevrijding zijn
voor wie worden doodgezwegen,
levenslang gebroken zijn?

Zal er ooit een blijvend heden
vol van goede vrede zijn,
waar geen pijn meer wordt geleden
en het leven nieuw zal zijn?

Zie de takken aan de bomen
waar het jonge groen ontluikt,
tot een stralend nieuwe zomer
waar de vredesbloesem ruikt.

Zie de sterren aan de hemel
waar het duister van de nacht
door hun schijnsel wordt verdreven
tot een nieuwe dag die licht.

Zoals bomen mensen tonen
dat er kracht tot groeien is,
zal de zoon der mensen komen
die de boom des levens is.

Zoals sterren mensen melden
dat geen nacht te donker is,
zal een kind ons komen redden
dat het licht der wereld is.

Het Woord

Groet

V: De Heer zij met u

G: Ook met u zij de Heer

Gebed bij de opening van de Schrift

Zanggroep zingt: Lichtliedje 2

Laat uw licht ons voorgaan
en uw geest ons bijstaan.
Ga zo met ons mee! (3x)

Eerste lezing: Genesis 1: 1-5

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water.³ God zei: 'Er moet licht komen,' en er was licht.⁴ God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis;⁵ het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen. De eerste dag.

Tweede lezing: Lukas 1: 26-38

²⁶ In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, ²⁷ naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. ²⁸ Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.'²⁹ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. ³⁰ Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. ³¹ Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. ³² Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. ³³ Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'

³⁴ Maria vroeg aan de engel: 'Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.'³⁵ De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. ³⁶ Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, ³⁷ want voor God is niets onmogelijk.'³⁸ Maria zei: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.' Daarna liet de engel haar weer alleen.

Zanggroep zingt: 473: 1, 2

1. Er is een roos ontloken,
uit barre wintergrond
zoals er was gesproken
door der profetenmond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad
Maria was bereid,
toen Gabriel haar groette
in 't midden van de tijd.

Preek

Zanggroep zingt: 422: 1, 2

1. Laat de woorden die we hoorden
klinken in het hart
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht

2. Laat ons weten, nooit vergeten
hoe U tot ons spreekt
sterker dan de machten
zijn de zwakke krachten
vuur dat U ontsteekt

Dankgebed en voorbeden

Onze Vader

Aandacht voor de collecte

Slotlied: God zal met je meegaan

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij
en verte die wenkt
als groet op je lippen
en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
....
en woord dat je voorgaat.

Zegen (geen gezongen amen)