

NIEUWSBRIEF MARX (juli 2021-3)

Beste donateur,

Wat een vreugdevol bericht ontvingen wij in april dat Jakob nog vrij onverwacht af kon reizen naar Marx.

Jakob en Irina

Jakob heeft een verzoek ingediend bij de overheid om zijn tijdelijke verblijfsvergunning om te zetten naar een permanente verblijfsvergunning.

Zolang hij geen permanente vergunning heeft, zal hij niet meer naar Duitsland gaan. Het risico om niet terug te kunnen naar Marx vindt hij te groot.

Bewonderenswaardig, te meer daar zijn vrouw Irina nog in Duitsland is.

Irina en Jakob zijn voor het eerst grootouders geworden van een kleinzoon. Voor Irina zal het een dubbel gevoel zijn; haar man op afstand maar ze is ook heel blij om haar dochter bij te kunnen staan bij haar eerstgeborene. De planning is dat Irina in de herfst weer naar Marx verhuist.

Evangelisatiebus

Na bijna twee jaar is de aanbestedingsprocedure voor de aanschaf van een evangelisatiebus eindelijk afgerond. De stationwagen met aanhanger wordt gefinancierd door GAW en de Maarten Luther Bond.

GAW is de afkorting van Gustav-Adolf-Werk. Deze vereniging is verantwoordelijk voor de zorg voor het diasporawerk van de Evangelische Kerk in Duitsland (bron: wikipedia).

Ronduit verbazingwekkend vindt men het in Marx dat belettering en QR-code door de overheid is goedgekeurd voor de kerk.

Via de QR-code komen geïnteresseerden op de website van de kerk met informatie over kerkdiensten en kerkelijke activiteiten.



Gemeente en gemeentewerk

De kerkdiensten worden goed bezocht en het aantal gemeenteleden groeit gestaag. Eén van de nieuwe gemeenteleden is Julia. Zij ontwerpt en bouwt de nieuwe website voor de kerk en zorgt ervoor dat kerkdiensten via Instagram te bekijken zijn

(<https://www.instagram.com/tv/CNKxmAkFBML/?igshid=9iq9llbr3quu>).

Er zijn 16 mensen, waaronder twee jongeren, die belijdeniscatechisatie volgen.

Gelukkig zag Jakob ook weer een aantal vertrouwde gezichten in de kerk van mensen die al heel lang niet geweest waren. Covid-19 zal toch de oorzaak zijn geweest dat men niet kwam, hoewel er geen besmettingen waren binnen de gemeente.

Op Drievuldigheidszondag (Trinitatis= eerste zondag na Pinksteren) heeft de gemeente "Open Dag" gehouden. Zo'n 120 mensen zijn op de uitnodiging ingegaan en hebben de kerk bezocht. Voor de muzikale omlijsting van de dienst was een orkest uitgenodigd. Een aantal weken eerder kon Jakob een bruidspaar inzegenen.



Antependia

Een kleine twee jaar geleden hebben Jakob en Irina onze Hoeksteen gemeente bezocht. Jakob was zeer onder de indruk van onze prachtige liturgische kleden. Hij sprak de wens uit dat hij ook wel zo iets wilde voor Marx. Er zou namelijk een nieuwe liturgische tafel en lezenaar worden gemaakt. Vanwege de naam van de kerk wilde hij ook graag het symbool van de Drievuldigheid erin verwerkt hebben.

Binnen de Vriendenkring ontstond het idee om de materialen voor de kleden aan de gemeente in Marx te schenken. Jakob zou zelf zorgen voor mensen die de antependia konden maken. Wilma Tuytel heeft het ontwerp aangepast en samen met Jozien Hoogewey voor de stoffen gezorgd. Het hele pakket is inmiddels ontvangen in Marx. Jakob houdt ons ongetwijfeld op de hoogte over de vervaardiging van de kleden.

Ruim twintig jaar geleden heeft de vriendenkring kerkbanken geschonken aan Marx. Er is behoefte aan meer solide banken. De timmerman die de liturgische tafel en lezenaar maakt zal een offerte maken. Dhr. Victor Schmidt wil na beoordeling van de offerte de aankoop eventueel voor zijn rekening nemen.

"Onze" banken worden niet opgestookt maar zullen verspreid worden onder diverse dorpsparochies.



Tot slot

Wellicht heeft u in "Samen" van mei jl. gelezen dat onze werkgroep toestemming heeft gevraagd aan de kerkenraad om een tweetal acties te houden in het najaar tbv. ouderen en sociaal zwakkeren in Marx. De kerkenraad ondersteunt dit van harte.

We zijn druk bezig met de voorbereidingen en zullen u in augustus uitgebreid informeren over de te houden loterij en de verkoping.

Graag sluiten wij af met de hartelijke groeten van Jakob, hij is dankbaar voor alle voorbeden.

Werner en Helga laten u groeten met de woorden uit Spreuken 9:10

**Der Weisheit Anfang ist die Furcht des HERRN,
und den Heiligen erkennen, das ist Verstand**

Ook van ons ontvangt u de hartelijke groeten en wij wensen u een fijne zomer toe.
Werkgroep Marx in Schoonhoven.