

**Avonddienst 14 november 2021 om 18:30 uur** – ds. Chris Koole

Aanvangswoord: God kom mij te hulp...;

loflied: *O grote Schepper van het licht* (melodie NLB 134);

psalmengebed;

korte schriftlezing: Marcus 10: 17b-21;

zingen: *Arts aller zielen* (Gezang 170: 2 en 6, Lvdk 1973);

overdenking;

lofzang van Maria: *Mijn ziel maakt groot* (NLB 157a);

gebeden;

aandacht voor de collecte en het reactie-formulier;

slotlied: *Maak heel mijn leven* (melodie Gez 461 Lvdk 1973);

zegenbede