

Liturgie voor de Paasnacht 2022

Voorganger: Ds. Hanneke Ouwerkerk

LOF VAN HET LICHT

Buiten steekt de voorganger met de diaken de nieuwe Paaskaars aan het Paasvuur aan. Binnen gaat de gemeente staan.

Gebed bij het Paasvuur

Zingen: Lof van het licht – NLB 600: 1, 2, 4, Licht, ontloken aan het donker
*Ondertussen wordt de paaskaars binnengedragen door de diaken.
De diaken plaatst de paaskaars op de kandelaar.
De kleine kaarsjes worden aan de paaskaars ontstoken;
wij geven elkaar het licht door, waarbij we zeggen: **Licht van Christus!***

Wij gaan zitten. De kaarsjes worden gedoofd.

Lof van het licht

WOORDEN IN DE NACHT

Groet

V: De Heer zij met u.

G: Ook met u zij de Heer.

Gebed voor de paasnacht

Stem: Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

V: Dit is de nacht waarin de wereld tot leven werd geroepen. Uit het duister zijn wij mensen geroepen tot het licht.

Lezing: Genesis 1: 1-13 - lector

Tijdens de lezing worden als symbool van de schepping bloemen binnengebracht.

Zingen: Gezang 221 (LvK): 1, Wees gegroet, Gij

Stem: Waarom is deze nacht anders dan anders dan alle andere nachten?

V: Dit is de nacht waarin wij ons verheugen over onze bevrijding. Slaven waren wij, maar nu wacht ons de vrijheid. Dood waren wij, maar nu zullen wij leven!

Lezing: Exodus 14: 15 – 31 - lector

Tijdens de lezing wordt een kan doopwater binnengebracht en bij het doopvont geplaatst.

Zingen: Psalm 68: 7, God zij geprezen met ontzag

Stem: Waarom is deze nacht anders dan anders dan alle andere nachten?

V: Dit is de nacht waarin wij gedenken dat wij met Christus mee ondergaan in de dood en met Hem mee opstaan tot een nieuw leven.

Lezing: Romeinen 6: 3-11 - voorganger

Tijdens de lezing wordt een nieuwe gemeentekaars binnengebracht en aangestoken.

Zingen: Gezang 221 (LvK): 2 en 3, Op uw woord

Overdenking

DOOPGEDACHTENIS

Gebed bij het water

Inleiding op de doopgedachtenis

In deze Paasnacht zijn wij samen gekomen rond het doopvont om onze eigen doop te gedenken. Immers, wij allen zijn dan met Christus door de doop begraven in zijn dood, opdat zoals Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen.

Dien daarom de Heer uw God en luister alleen naar zijn stem. Verzet u tegen alle machten die als goden over ons willen heersen. Laat u geen slavenjuk opleggen, maar leef in vrijheid als kinderen van God.

Schaamt u niet de Christus te belijden, want het evangelie is een kracht van God tot behoud van ieder die gelooft, en zingt in gemeenschap met de kerk der eeuwen mee:

Wij gaan staan en zingen:

Apostolische Geloofsbelijdenis

Wij gaan zitten.

Doopgedachtenis

Wie wil, kan nu naar voren komen om bij de doopvont zijn of haar doop te gedenken, bijvoorbeeld door het water aan te raken. Ook kun je met het water je voorhoofd aanraken of bekruisen, en opnieuw het kaarsje aan te steken.

Wij komen door het middenpad naar voren en gaan via de zijpaden weer naar onze plaatsen, waar we het licht aan elkaar door kunnen geven.

We laten onze kaarsjes branden tot aan het einde van de dienst.

Zingen: NLB 351: 1, In U zijn wij begrepen

GEBEDEN

Dankgebed en voorbeden

HET EVANGELIE VAN DE OPSTANDING

Wij gaan staan.

Lezing: Lucas 24: 1-12 – voorganger

Zingen: NLB 608: 1 t/m 3, De steppe zal bloeien

WEGZENDING EN ZEGEN

Zegen

G: Amen

Zingen: ELB 132: 1 en 2, U zij de glorie