

Avondgebed zondag 3 april 2022 – 18.30 uur

Stilte

Inleiding

Openingsvers (Heer, ik roep u aan...)

Aansteken gemeentekaars

Lofprijzing (Eer aan de Vader en de Zoon...)

Lied NLB 544: 1 en 2 (Christus naar wie wij heten)

Psalmgebed (psalm 43)

Muzikale meditatie over psalm 43

Evangelielezing (Lucas 9: 37-50)

Overdenking

Lied NLB 560 (Hij ging de weg zo eenzaam)

Lofzang van Simeon

Gebeden

Lied NLB 548 (Het heeft de Heilige behaagd - lied van de lijdende Gods)

Zegenbede

Stilte