

BELEIDSPLAN 2024-2028





Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, 's nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was. (Exodus 40: 38)

Introductie op de Pelgrimstocht

Ingegeven door het feit dat PG De Hoeksteen op zoek ging naar een nieuwe predikant en het lopende beleidsplan aan de einddatum kwam, is er een beleidscommissie ingesteld die met inbreng vanuit de gemeente aan de slag is gegaan. Tijdens onze vergaderingen ontstond de beeldspraak *Pelgrimstocht*. De motivatie bij de keuze voor deze metafoor is ingegeven door de al eeuwenoude tochten, pelgrimages. Na een lange, fysieke tocht komt de pelgrim op de plek van bestemming. Tijdens de tocht ontstaan er ontmoetingen met andere pelgrims en met God.

Zo willen we als Hoeksteengemeente ook oplopen met elkaar en door het uitvoeren van de genoemde richtingwijzers de ontmoeting met anderen, elkaar en met God vormgeven.

In het beleidsplan zijn de dromen, wensen en opmerkingen die gedaan zijn vanuit de gemeente, meegenomen en zoveel als mogelijk verwerkt. De uitvoering van dit beleidsplan zal jaren bestrijken, omdat we de tijd willen nemen om zorgvuldig, behoedzaam en 'behapbaar' de weg te belopen.

We zullen deze pelgrimstocht samen beleven door op gemeentebijeenkomsten te vragen hoe we de *Richtingwijzers* in elk college en elke andere geleding gaan concretiseren in een jaarlijks werkplan.

Zo'n werkplan zal specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden beschreven worden, waarbij ook meegenomen wordt wat de reis kost en daardoor kan de kerkenraad en de gemeente meelopen door deze richtingwijzer te volgen. Samen met alle medereizigers in en buiten De Hoeksteen vervolgen we onze weg naar het nieuw Jeruzalem.

Schoonhoven, juni 2024





Inhoud

1. Pelgrimstocht
2. Wie zijn wij
3. Hoe willen we er zijn
4. Samen onderweg
5. Medereizigers
6. Pleisterplaats
7. Reisleiding
8. In vertrouwen verder

1. Pelgrimstocht

Als beeld voor ons gemeente zijn hebben we het begrip pelgrimstocht gekozen. Dat wil zeggen dat we onderweg zijn met velen en het pad volgen waarop Jezus ons voorgaat.

We zijn de eersten niet, al eeuwenlang wordt deze weg gelopen.

Dat geeft ons houvast en vertrouwen.

Soms gaat de tocht als vanzelf en genieten we van het onderweg zijn en de omgeving en verheugen we ons op de aankomst. Soms valt een etappe ons zwaar en moeten we elkaar steunen of zelfs de bepakking even overnemen.

Daarom zijn we blij dat er telkens weer de pleisterplaats is om nieuwe kracht op te doen en ons te bezinnen op de route.

We letten op ons tempo, niet te snel of te langzaam, zodat jong en oud mee kunnen komen. De groep is veelkleurig en niet altijd even groot. Er zijn lopers die er altijd zijn, anderen lopen soms een etappe mee. Daar is ruimte voor.

Onderweg vertellen we elkaar oude en nieuwe verhalen over verlangen, hoop en teleurstelling en leren we van elkaar. Ook willen we onze ogen openhouden voor wat er om ons heen gebeurt en zien of er voor ons een taak ligt.

Hierbij willen ons laten verrassen door waar de Geest ons brengt.





2. Wie zijn wij

De Hoeksteengemeente is een deel van de wereldwijde en veelkleurige kerk van Jezus Christus. Zijn liefde is de kern van wie we zijn en van alles wat we doen.

3. Hoe willen we zijn

We willen een open en gastvrije gemeente zijn zodat iedereen zich welkom weet, waar we willen groeien in geloof, hoop en liefde door Gods Geest, de Bijbel en elkaar, van waaruit we ons inzetten voor elkaar, de schepping en de samenleving, in de verwachting van Gods toekomst.

4. Samen onderweg

Samen optrekken betekent o.a. oog hebben voor elkaars vreugde en verdriet, geloof en twijfel en daarin elkaar zo goed mogelijk bijstaan. De kern daarbij is ontmoeting.

Omdat elke levensfase vaak andere vragen en behoeften heeft is de gemeente ingedeeld in doelgroepen: jeugd, 30-50, 50-70, 70+. De overgang is vloeiend.

Voor elke groep zijn 1 of 2 ouderlingen verantwoordelijk. Er worden verschillende ontmoetingsmomenten georganiseerd, voor de 30-50 jarigen "Meet the church", voor de 50-70 jarigen "Follow up" en voor de ouderen seniorenmiddagen en een –reisje.

Veel ouderen worden ook persoonlijk bezocht door bezoekmedewerkers.

Bij ingrijpende levensgebeurtenissen wordt een beroep op de predikanten gedaan.

Naast het georganiseerde pastoraat wordt er op veel momenten spontaan met elkaar meegeleefd, bijvoorbeeld in de Gemeente Groei Groepen, tijdens het schoonmaken van de kerk, bij de koffie na de dienst, enzovoort.

Richtingwijzers

- 1. We zien dat jongeren zachtjes weggaan en dat jeugd na de kindernevendienstleeftijd weinig in de diensten komt. Het omzien naar jongeren en jonge gezinnen vraagt om beleidsbezinning.*
- 2. Hoe geven we wijkgericht pastoraat vorm.*
- 3. Contact zoeken met niet-meer-kerkgangers.*





5. Medereizigers

Het samen onderweg zijn gaat niet vanzelf goed. Naast de zorg voor elkaars geestelijk welzijn is het nodig om ook te zien of iemand praktische hulp nodig heeft. Heeft iedereen genoeg te eten, goed schoeisel, een warme jas zodat zij mee kunnen komen? En hoe zijn de mensen in de omgeving eraan toe?

Jezus leerde dat solidair zijn met wie gebrek lijdt een kerntaak is voor wie Hem volgen.

Voor deze praktische hulp zijn namens allen 12 diakenen nodig.

Een deel van hun werk doen zij in stilte, een ander deel te midden en in het zicht van de gemeente, zoals inzamelen en uitdelen van de gaven, dienst bij het Heilig Avondmaal, zorg voor de voorbeden, verzorgen van dankdag, ziekenzondag en het onder de aandacht brengen van projecten of plaatsen waar hulp dringend nodig is. De diakenen zien het als een belangrijke taak om de gemeente diaconaal bewust te maken.

Als onderdeel van de diaconie is er een werkgroep voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking die zorg draagt voor acties en projecten zoals voor Kerk in Actie, Blessed Generation en twee projecten in Albanië.

Dienst door allen voor allen.

Het is mooi om te zien dat gemeenteleden hun steentje "van nature" bijdragen zoals bij het kerkvervoer, de bloemengroet, uitzendingen van diensten via internet, betrokkenheid bij de voedselbank. Een groep gemeenteleden onderhoudt contact met de Evangelische Stern-Kirchengemeinde in Potsdam.

Uit dit contact is de vriendenkring Marx ontstaan die de gemeente in Marx (Rusland) ondersteunt.

Richtingwijzers

In het diaconaal beleidsplan worden de volgende aandachtspunten genoemd:

- 1. Hulpvragen van gemeenteleden beter signaleren*
- 2. Aandacht geven aan duurzaamheid*
- 3. Ervoor waken dat niemand teveel hooi op zijn/haar vork heeft. Beter goed dan meer.*
- 4. Elkaar helpen een geloofsgesprek te voeren.*





6. Pleisterplaats

Iedere pelgrim heeft behoefte aan een plek om te rusten, nieuwe krachten op te doen en om samen met anderen de route te bestuderen om de weg te kunnen vervolgen.

De Hoeksteen is voor onze gemeente de pleisterplaats, de plaats waar we God en elkaar ontmoeten, waar de liturgie wordt gevierd en het evangelie verkondigd. Elke zondag is er 's morgens een reguliere eredienst met aparte kindernevendienst en 's avonds een avondgebed, thema- of Taizédienst. We zingen uit het Nieuwe Liedboek en diverse andere bundels, begeleid door orgel en/of piano en soms door cantorij of Hoeksteenband.

Zes keer per jaar vieren we met jong en oud de Maaltijd van de Heer en op enkele zondagen worden kinderen gedoopt.

Andere bijzondere diensten zijn afscheids- en trouwvieringen en ziekenzalving en zegening.

De taakgroep eredienst bereidt, samen met onze predikanten en kerkmusici, bijzondere diensten voor zoals bijvoorbeeld de Paascyclus.

Bijna alle activiteiten waarbij meer mensen elkaar ontmoeten vinden plaats in De Hoeksteen, zoals:

catechese, doop- en belijdeniscatechese, Rock Solid, Solid Friends, Gemeente Groei Groep, ouderenmiddag, gemeentezondag, vergaderingen.

Richtingwijzers

1. *Bezinning over diensten die speciaal jongeren aanspreken, te denken aan: andere tijd, andere invulling en/of laagdrempelige preek.*
2. *Vorming en Toerustingsmomenten voor zowel gemeenteleden als voor belangstellenden, bijvoorbeeld "Rotondeavonden".*

7. Reisleiding

Wanneer een grote groep mensen onderweg is, is er leiding nodig die zich afvraagt: volgen we nog het spoor van Jezus of dwalen we af? Valt de groep niet uit elkaar? Wie heeft extra steun nodig. Zien we ieders gaven en krijgen die de ruimte? Hebben we genoeg geld en besteden we dat goed, ook voor de lange duur?





Hoe vinden we genoeg mensen om leiding te geven? Dreigen er mensen overbelast te raken?

Voor dat soort vragen is er de kerkenraad die bestaat uit predikanten, ouderlingen, diakenen en kerkrentmeesters. Zij geven leiding aan de gemeente en houden overzicht.

Elk lid van de kerkenraad heeft een eigen taak. Zo draagt ieder verantwoordelijkheid voor één of meer van de vele activiteiten zoals hierboven beschreven.

Ook het beheer en verduurzamen van het kerkgebouw en de pastorie is een taak van de kerkenraad, evenals afstemming met de kosters en het onderhouden van de band met de classis en de plaatselijke kerken.

De gemeente wordt op diverse manieren op de hoogte gehouden van het gemeentelven, namelijk via het kerkblad Samen, de zondagsbrieven, internetdiensten, website en sociale media.

Er zijn 2 vertrouwenspersonen benoemd bij wie ieder die zich niet veilig voelt in de gemeente terecht kan.

Richtingwijzers

- 1. Herbezinning op de samenstelling van de kerkenraad.*
- 2. Aandacht voor kerkmuziek.*
- 3. Handboeken maken waarin taken en de gang van zaken bij activiteiten duidelijk omschreven zijn en bewaren op een plaats die goed vindbaar is.*
- 4. Aandacht geven aan communicatie.*

8. In vertrouwen verder

Wie alles wat hier beschreven staat overziet en bedenkt dat ook nog veel gemeentewerk uit het zicht, in stilte en trouw gedaan wordt, zal dankbaar zijn voor de vele mensen die hun gaven inzetten voor de gemeente.

Van daaruit durven we met Geestkracht en vertrouwen verder te trekken naar onze bestemming in het spoor van Jezus, onze Heer.





De weg op aardeⁱ

1. Lof zij de Heer die onze namen
voor altijd aan zijn Naam verbonden heeft.
Hij, die ons in de doop zijn zegen geeft,
houdt ons in zijn verbond tezamen

2. Wij mogen leven uit erbarmen
van God, die als een Vader van ons houdt;
die ons zijn heilsgheheim heeft toevertrouwd
dat onze harten blijft verwarmen

3. Zo zoeken wij een weg op aarde:
de groten met de kleinen hand in hand,
vanuit het water naar 't beloofde land
elkaar als kind'ren Gods aanvaardend.

4. Gods Geest, die neerdaalt uit de hoge
en die ons heeft bezielde en aangeraakt,
wijst ons de weg, door Christus vrijgemaakt,
houdt ons zijn lichtend spoor voor ogen

5. Allen die uit het water kwamen
Zien met ons mee Gods toekomst tegemoet
en zingen vol van vreugde: God is goed!
Lof zij de Heer – Amen, amen.

ⁱ De weg op aarde: woorden Cobi Kromhout-van der Meer, muziek Jaap den Besten (uit: Wel Saamgevoegd, liederen voor de eredienst voor koor en gemeente De Hoeksteen Schoonhoven)

ⁱⁱ Tekening pelgrimsopocht: ontwerp Theo Roodnat, Schoonhoven ©

